

Ubbergen 30 juli tot en met 5 augustus 2021
Rock'n roll vakantie in De Elegast

Met de supertoffe gasten:



Steven Ijspeert



Jarno Kuijpers



Willy Polman



Jantien Visser



Bas Gielens



Mariska van Gijzel

En Gretha, Jeanine en Roelof waren ook mee!

Vrijdag 30 juli

Hè, hè, eindelijk is het dan zo ver: lekker met zijn allen op vakantie naar Ubbergen, in het mooie gebouw dat De Elegast heet.

Maar ja, voordat het zover is moeten we er natuurlijk nog wel even naar toe rijden of gebracht worden.

We begonnen de reis bij het kantoor van Tendens, bij De Buitenplaats in Arnhem. Mariska en Willy stapten daar in het mooie busje dat we mee hebben gekregen om de hele week in te rijden. Met Jeanine achter het stuur reden we naar de McDonalds bij Veenendaal. Daar stond Steven al te wachten. Hij was samen met zijn collega Hans naar Veenendaal gekomen. Met ons zessen reden we naar De Elegast. Moesten we wel een beetje op tijd zijn, want Jarno, Jantien en Bas kwamen rechtstreeks naar Ubbergen en die rekenden natuurlijk wel een beetje op een ontvangstcomité. Gelukkig waren we op tijd! De hele ploeg van 9 mensen lekker compleet!!!

Als je aankomt moet je natuurlijk eerst even goed kijken waar alles staat en waar je kunt slapen en eten en dingen kunt doen. Nou, we kwamen in een heel mooi 'huisje' terecht. Even een paar fotootjes om te laten zien hoe mooi:



En dat is dan alleen nog maar de buitenkant!!!!

Van binnen is het ook heel erg mooi. Mooie slaapkamers, een grote keuken, een fijn terras en een grote kamer waar je van alles kunt doen: eten, gezellig bij elkaar zitten, naar de televisie kijken en.... Lekker zelf muziek maken. Lees maar verder, dan zie je vanzelf ook wel foto's waarop je dat goed kunt zien.

Nadat we de bedden hadden opgemaakt en de koffers hadden uitgepakt gingen we even zitten voor een kopje koffie of thee. Hadden we ècht wèl verdiend!!!

We hadden natuurlijk ook wel trek na zo'n dagje hard werken. En wat denk je? René, de man van Jeanine die heel goed kan koken, had overheerlijke wraps gemaakt en die had Jeanine meegenomen. Nou, aan de manier waarop Gretha de wraps opschepte kun je al zien dat ze heerlijk smaakten. Dankjewel, René!!!!!!



(Zie je wel hoe benieuwd Willy is of de wraps gaan smaken? Nou: WEL dus!!!!!!)

Na het eten hebben we gezellig bij elkaar gezeten. Altijd heel leuk, dan leer je elkaar beter kennen en dat is fijn als je een hele week samen op vakantie gaat.

O ja, kan ik meteen wel even vertellen: Steven was de hele week onze vaste discjockey. Hij zorgde ervoor dat er steeds fijne muziekjes te horen waren.

Kijk, zo hield hij dat in de gaten:



Nou ja, op deze foto kijkt Steven even naar de televisie, maar je snapt wel wat ik bedoel. De Cd-speler stond ook op die tafel. Daar was trouwens iets mee. Weet niet precies wat, maar Steven dus wel en die heeft dat ook duidelijk verteld aan Karin en Paul.

Karin en Paul zijn twee heel aardige mensen die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt in De Elegast. Echt toffe peren!

Beetje op tijd naar bed op de eerste avond, morgen naar Groesbeek om te winkelen en kaarten te kopen. En als we tijd hebben, gaan we ook nog iets anders doen. Maar nu eerst: welterusten!!

Zaterdag 31 juli

Sommige gasten staan erg vroeg op. We gaan natuurlijk geen namen noemen, maar je weet wel wie ik bedoel! Andere gasten staan wat later op. Want ja, iedereen is anders! Een ontbijtje gaat er altijd wel in, dus dat hebben we vanmorgen ook gedaan. Lekker.....!!

Bij het ontbijt hebben we natuurlijk gezellig zitten praten. Weet je waar het vooral over ging? Nou, of er ook snurkers in de groep zitten. En weet je wat? Het lijkt wel of dat NIET zo is! Even een plaatje van een snurker en dan zijn we daar voor de hele week klaar mee.



Gelukkig maar, dat we geen snurkers hadden, want je ziet wel hoe vervelend dat is!

Na lekker nog wat geluierd te hebben (hoort ook bij de vakantie of niet soms?) zijn we in het busje gestapt en naar Groesbeek gereden. Dat is een dorp in de buurt van Ubbergen. Sommige mensen willen kaartjes versturen naar familie en vrienden om te laten weten hoe fijn de vakantie is. Nou, die kun je kopen in zo'n dorp. Ook nog gewinkeld voor de liefhebbers. Liefhebbers zeg ik, want niet iedereen vindt winkelen heel erg leuk. Maar dat hebben we goed gemaakt door even een terrasje te pikken. En gelukkig vindt iedereen dat dus wèl leuk. Kijk maar naar deze foto. Daar staan we allemaal op.



We zitten binnen, want het regende een heel klein beetje. Geeft niks, hartstikke gezellig!

Na het terrasje en de kaartjes hadden we nog wel tijd over en daarom hebben we nog even een bezoekje gebracht aan de kinderboerderij 'De Goffert' in Nijmegen. Helemaal nog naar Nijmegen? Nee hoor, dat ligt vlakbij Groesbeek en ook vlakbij Ubbergen. Kijk, deze kinderboerderij:



Het was een grote kinderboerderij en er waren heel veel dieren te zien. We hebben alle gasten gevraagd welk dier ze het mooiste vonden. En weet je wat, de meesten vonden de ezels het mooist. Roelof had de ezels helemaal niet gezien! Misschien komt dat omdat hij zelf..... hallo, wel even voorzichtig met wat je zegt, hè!

Je kon er ook een soort selfie maken, kijk maar:



Als je goed kijkt, kun je zien wie er op de foto staan. Weet je het nog?

In de omgeving kun je ook naar de Ooijpolder rijden. Dat is langs de rivier De Waal. Heel mooi gebied. We hebben daar toen we weer naar huis gingen even een toertje gemaakt.



Kijk, zo ziet de Ooijpolder eruit! Mooi, hè!

Daarna zijn we weer naar De Elegast gereden. Lekker uitpuffen! Nou ja, Gretha en Roelof niet want die moesten boodschappen doen. Gelukkig was de supermarkt vlakbij in Beek. Gretha en Roelof hebben van alles te eten en te drinken meegenomen. Ook macaroni. Omdat ze toch bezig was heeft Gretha de macaroni ook nog maar even gekookt. Heel veel, we kunnen er later in de week nog wel een keertje van eten. Jullie weten natuurlijk allemaal wel hoe macaroni eruitziet, dus daar hoeft ik jullie geen fotootje van te laten zien. Mooi!!

Na het eten natuurlijk weer een gezellige avond gehad. Lekker iets te drinken 'met wat erbij' en muziek. Jantien kan heel goed op het keyboard spelen en prachtig zingen. Lees maar verder, dan zie je daar nog wel een foto van.

Wist je trouwens dat Willy een grote fan van Iron Maiden is? Steven had daar geen muziek van, maar dat houden we dus bij een volgende reis nog tegoed. Gelukkig kun je ook op andere muziek heel goed dansen! Kijk, hier danst Willy met Jeanine.



Heel gezellig! Maar toch maar een beetje op tijd naar bed, morgen weer een dag!

Zondag 1 augustus

We zijn vroeg opgestaan. Want ja, ontbijten, lunchpakketjes maken en dan met het busje naar....Arnhem.

Gelukkig is dat niet zo ver van Ubbergen, met een half uurtje ben je er wel!

We hadden om 11 uur afgesproken bij het Watermuseum in park Sonsbeek in Arnhem. Want ja, bij een museum moet je vanwege de corona-maatregelen afspreken hoe laat je komt.



We waren al om half elf bij het museum. Te vroeg! Is dat erg? Nou, niet als er een terrasje in de buurt is! En ja hoor, dat was er! Kijk maar:



O, je ziet alleen maar Jantien, Mariska, Steven en Gretha? Nou, de anderen waren er echt wel bij hoor!

In het watermuseum is van alles te zien en te horen over schoon water. Of eigenlijk over hoe vies water weer schoon wordt gemaakt. En je kunt er ook dingen zelf doen. Je kunt bellenblazen en water pompen en.... ja, wat kon je er nog meer doen?

Even een paar fotootjes, dan weet je het wel weer:



Heel interessant, het Watermuseum. Toen we daar alles gezien en gedaan hadden wilden we lekker ons lunchpakketje gaan opeten in het park, Sonsbeek dus. Maar jammer, het regende. Niet zo heel hard, maar toch!

Weet je wat? We gaan terug naar De Elegast en dan maken we er daar een gezellige middag van!

De Elegast is onderdeel van een nog veel groter gebouw. Er wonen ook 'gewoon' mensen! En er is een kerk. Daar zijn we 's middags naar toe gelopen want er was een tentoonstelling, met een mooi woord: expositie.

Kijk, dat woord 'expositie' staat hier ook op een bordje boven de deur aan het balkon:



Er waren mooie dingen te zien van vilt en van gips van 2 kunstenaressen. En omdat het zondag was werd er ook muziek gemaakt. Op hele aparte instrumenten. De kleinste van die instrumenten heet 'schootviool'. Dat weten we omdat Steven dat even aan de muzikanten gevraagd heeft. En hij heeft meteen maar even een fotootje gemaakt!!!



Wist je trouwens wel dat Mariska net als de twee kunstenaressen ook heel creatief is? Ze maakt hele mooie dingen, dat heb je vast wel gezien tijdens de vakantie. Nou, dat kwam dus mooi uit, die tentoonstelling!



Kijk, hier zie je Mariska tussen twee kunstwerken van haar collega's. Of zie je hier eigenlijk drie kunstwerken? O jongens, dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar mooi is het in ieder geval wel, toch?

Tsjaaa... wel een hele drukke dag zo. Dan heb je gewoonweg geen tijd meer om te koken. Ha, mooi smoesje! Nee hoor, we hadden gewoon zin in patat 'met wat erbij'. En ja hoor, vlak bij de supermarkt in Beek staat ook een cafetaria! Patat gehaald. Lekker smikkelen en smullen. En als toetje, verassing! hadden we overheerlijk ijs!

Na het eten, je snapt het al, een gezellige avond!!!!!!!!!!!! Daarna lekker slapen!!!!!!!!!!!!



Maandag 2 augustus

Alweer vroeg op! Moet dat nou steeds? Wel als je weer een ritje gaat maken om een museum te bezoeken. Alweer een museum? Dat hebben we gisteren toch ook al gedaan? Ja, dat klopt. Maar dit is een heel ander museum. Het Watermuseum was binnen en het Openluchtmuseum waar we vandaag naartoe gaan is bijna helemaal buiten! Er is van alles te zien en te beleven over de geschiedenis van Nederland. Geschiedenis? Ja, hoe dingen vroeger waren. Dat kun je dus zien en beleven in het Openluchtmuseum. Waar is dat? Tja.. dat is dan weer wel hetzelfde als gisteren. Dit museum is òòk in Arnhem. Half uurtje rijden dus.



Net als gisteren om 11 uur afgesproken en net als gisteren een half uurtje te vroeg. Wat was de oplossing dan ook alweer? Precies! Een terrasje!!!! Niet buiten, maar toch.....



Het Openluchtmuseum is buiten en het is ook nogal groot. Gelukkig is er een trammetje waar je gewoon in- en uit kunt stappen. Zo kun je toch overal wel komen.



Willy is onderweg naar een van de tramhaltes. Zouden we nog mee kunnen???

Het Openluchtmuseum is eigenlijk te groot om alles op één dag te bekijken. Je moet dus kiezen wat je wilt zien.

Hier komen een paar foto's. Kijk maar of je zelf nog weet wat je gezien hebt.



(Even een grapje tussendoor. Een van deze foto's is niet van het Openluchtmuseum, maar van het Watermuseum. Zie je welke dat is? Als je het niet ziet geeft dat natuurlijk niks!)

We hebben natuurlijk niet alleen maar foto's waar we zelf op staan! Kijk maar:



Heel veel gezien en beleefd in het Openluchtmuseum. En weet je wat ook leuk was? Bij de ingang was een winkeltje en daar kon je nog van alles kopen. Heb jij daar ook iets gekocht?

Mooie dag gehad! Hoe bedoel je, gehad? En het eten dan?

O ja, dat is waar ook! We hadden voor het avondeten (met een deftig woord: diner) afgesproken bij restaurant De Thornsche Molen in Persingen, een piepklein dorpje vlakbij Ubbergen.



Dat restaurant heet zo omdat het naast een molen staat. Logisch, toch?

We hadden afgesproken dat we konden kiezen uit vlees of vis of vegetarisch. Sommige gasten hadden een burger besteld of een kipsaté. Gretha had een Vega burger en Willy wilde heel graag 2 frikandellen. Okay, moet kunnen! Natuurlijk kregen we er ook frietjes en groente bij. Twee keer iets te drinken erbij en smullen maar! Lekker! Als toetje, en dat was een grote verrassing, kregen we een grote ijsscoupe (Zo heet dat toch? Of heet dat anders?) Nu denk je natuurlijk, waar blijft de foto van dat etentje?. Nou, we vonden het eten zo lekker, dat we daar helemaal niet aan gedacht hebben. Heel gezellig etentje, dat wel!

Toen we onze buikjes helemaal rond hadden gegeten, zijn we weer naar het busje gelopen. En opeens dachten we aan de foto's. O jee! Maar gelukkig stond er op het parkeerterrein een heel aardige man die wel een foto van ons wilde nemen. Oei, wat een opluchting.

Kijk, hier is die foto:



Mooi, hè! Maar..... waar staat Gretha dan? Nee, hè.... Helemaal vergeten!

Maar gelukkig hebben we nog wel een foto waar Gretha wel op staat:



Jippie! Helemaal opgelost!

Klein eindje rijden en toen waren we weer in De Elegast.

En ja natuurlijk, je weet het zo langzamerhand wel. Een gezellige avond! En dan slapen!!!



Lekker swingen!!!!!!

Wist je trouwens dat Jarno heel erg kan swingen en bewegen op muziek! Dat hebben we vaak gezien! Prachtig!!



Dinsdag 3 augustus

Hè, hè, voor de eerste keer deze vakantie eens even helemaal uitgeslapen! Waren we wel aan toe na al die drukke dagen. Gaan we vandaag niks doen dan? Nou ja, dat wel natuurlijk. Maar dat is pas vanmiddag. Eerst lekker langzaam opstaan en brunchen met een eitje erbij. Zie je het voor je? Mooi, want er is geen foto van. Vind je voor een keer wel goed, toch? 's Middags zijn we met het busje naar Nijmegen gereden. Is weer eens wat anders dan steeds maar Arnhem. Ja, toch?

We hadden om 4 uur afgesproken dat we op de pannenkoekenboot zouden zijn.

We waren al wat eerder in Nijmegen. En je weet zo langzamerhand wel wat we doen als we tijd over hebben. Ja, klopt! Een terrasje!!!



En we hadden zelfs nog tijd om even te gaan winkelen in het centrum van Nijmegen. Ook heel gezellig!

Omdat de pannenkoekenboot om 4 uur wilde vertrekken, moesten we er al om kwart voor 4 zijn.

Kijk deze boot was het:



Met de pannenkoekenboot in Nijmegen maak je een tochtje over de rivier De Waal (weet je nog wel van zaterdag, het ritje door de Ooijpolder, toen hebben we die rivier ook al gezien).

Dat tochtje duurt een uur en een kwartier en in die tijd kun je net zoveel pannenkoeken eten als je op kunt. Maar je moet dus wel een beetje aanpoten, want als het tochtje voorbij is, krijg je niks meer te eten. Gelukkig hadden we tijd genoeg. De meesten van ons hebben 2 pannenkoeken gehad. Steven kon er wel 4 op! (Roelof trouwens ook. Maar ja, dat is dan ook een grote.....)

De pannenkoekenboot had trouwens 2 kapiteins. De ene zorgde ervoor dat de boot netjes in het water bleef liggen en de andere was chef-pannenkoeken-uitdelen. De eerste hebben we geloof ik niet gezien, met die chef zijn we natuurlijk meteen hele 'dikke' vriendjes geworden.

En terwijl je aan het eten was, had je dus ook een mooi uitzicht over Nijmegen en De Waal. Kijk, een grote brug over de rivier:



Heel gezellig! En de pannenkoeken waren ook lekker!

Omdat we het avondeten (o ja, deftig woord: diner) dus al vroeg op hadden hebben we nog een ritje gemaakt met het busje. Onderweg genieten van de mooie omgeving. Maar weet je: die pannenkoeken waren best wel lekker, maar verder kreeg je niks te eten op die boot.

Maar zondag hadden we al gezien dat je bij het cafetaria in Beek ook heel lekkere ijsjes kunt krijgen. Even naar Beek en hup.... Een ijsje voor iedereen!!!

Daarna naar huis, was vlakbij.

En toen..... Gezellige avond.

Had ik al verteld dat er in de woonruimte een groot rek met allemaal verkleedkleden stond?
Als je goed naar de foto's hebt gekeken, heb je dat al een paar keer kunnen zien. Maar nog
maar even een paar foto's



Ik heb al eerder verteld dat Steven onze vaste diskjockey was, dat Willy een grote fan van Iron Maiden is en dat Jarno enorm goed kan swingen. Maar we hadden ook vaak heel mooie livemuziek! Jantien kan namelijk heel goed piano spelen. Nou stond er geen piano in de woonruimte maar wel een keyboard. En daar kon ze ook heel goed op spelen! En zingen! Jongens, wat een stem!
En op de computer speelde ze ook op een instrument!
Kijk maar:



Een groot artiest! En morgen zijn we dat allemaal want we gaan een CD opnemen!! Maar eerst lekker slapen!!!

Woensdag 4 augustus

Heb een paar keer gezegd dat het regende. Zaterdag in Groesbeek een beetje en zondag bij het Watermuseum ook een beetje. Maar voordat mensen gaan denken dat we slecht weer hadden: nee hoor, het was bijna steeds lekker weer. En vanmorgen is het zelfs heeeel lekker weer. We kunnen fijn buiten ontbijten:



We waren de hele week natuurlijk al lekker met muziek bezig, maar vandaag is de grote dag. We gaan vanmiddag naar Nijmegen naar de studio van 'Art of Melody' waar Urias samen met ons een CD gaat maken.



Maar eerst even lunchen en dan snel naar Nijmegen, naar Urias.

Nou ja snel, we waren eigenlijk een half uurtje te laat omdat we het niet konden vinden. Roelof gaf de TomTom de schuld, maar ja, dat moet je ook maar geloven! Gelukkig vond Urias het helemaal niet erg dat we een beetje te laat waren en we hebben daar een hele fijne middag gehad en..... we hebben daar dus een CD opgenomen!!!

Iedereen mocht van tevoren een liedje uitkiezen om te gaan zingen voor die CD. Dat hebben we dinsdag doorgegeven aan Urias, dan kon hij de muziek erbij zoeken. Samen met onze zang wordt dat dan vast een heel mooie opname!!!

Nou denken jullie misschien dat ik hier ga vertellen welke liedjes we allemaal hebben opgenomen. Nou nee! Je moet maar goed naar de CD luisteren, dan hoor je het vanzelf. Kan wel alvast verklappen dat het allemaal prachtige liedjes zijn!

Je stond voor een microfoon en als je dat wilde kon je even oefenen. Als dat klaar was zei Urias "start" en dan begon je. Sommigen vonden het best wel een beetje spannend, maar het was heel leuk om te doen!

We hebben allemaal een liedje gezongen. Behalve Willy. Die wilde dat liever niet! Moet kunnen. We hebben Willy voor deze middag benoemd tot 'de zwijgende meerderheid'

Kijk maar naar deze foto's en je zit meteen helemaal in de sfeer:



Ja, ook in de studio speelde Jantien zelf op het keyboard. Mis je behalve Willy ook Jeanine? Nou, zij heeft echt wèl gezongen, luister maar naar de CD!!! En Roelof?

Roelof had van tevoren gezegd dat hij 'Iedereen is anders' wilde zingen. En dat deed hij ook, maar hij liet iedereen meezingen! Verrassing!!! En omdat ook 'de zwijgende meerderheid' een stem moet hebben, deed Willy ook gezellig mee!

Het liedje is misschien niet zo bekend en bovendien moet iedereen die de CD hoort ook gewoon meezingen.

Dus dat gaat zo:

(Refrein)

Iedereen is anders

Niemand is als jij

Iedereen is anders

Jij bent jou en ik ben mij

Iedereen is anders

Dat is nou eenmaal zo

Iedereen is anders

Okido (Elke keer als je 'okido' zingt, steek je beide duimen omhoog)

(En aan het begin van het liedje zing je dit refreintje TWEE keer)

Je bent misschien wat eigenzinnig

Alleen jouw manier is goed

Maar je moet goed begrijpen

Dat iemand anders het anders doet!

(En dan weer het refreintje)

Iedereen op deze aarde

Is bijzonder en heel speciaal

Met een uniek karakter

En zo verschillen we allemaal! Want:

(En dan weer het refreintje. Maar nu aan het eind niet 1 keer 'okido' maar DRIE keer, en dus drie keer beide duimen omhoog!).

Iedereen heel veel plezier met alle prachtige liedjes op de CD!!!!

Na een heel gezellige middag bij Urias zijn we naar Beek gereden en daar hebben we voor de allerlaatste keer deze vakantie nog even geshopt. Nou ja, niet iedereen. Sommige gasten waren echt wel uitgeshopt!

In het cafetaria in Beek kon je niet alleen patat krijgen (weet je nog wel, hebben we zondag gedaan) en ijsjes (geloof dat we dat dinsdag gedaan hebben) maar ook pizza's. En omdat we alweer weinig tijd hadden om te koken hebben we dat dus maar gedaan: pizza's gehaald.

We hadden een kaart waar alle pizza's op stonden en iedereen kon zelf een keuze maken.

Omdat het nou al de derde keer is dat we iets halen bij het cafetaria in Beek toch maar even een fotootje:



O jee, heb ik steeds gezegd dat het een cafetaria was, blijkt het een restaria te zijn. Maar dat vinden jullie wel goed, toch? Het eten smaakt er even goed om, vind ik.

De laatste keer alweer dat we samen 's avonds hebben gegeten. Snif, snif!

Maar ach: we hebben nog een hele avond en er komt vast wel weer een volgende vakantie.

Dingen als opruimen, afwassen, tafeldekken enzo heb ik maar even buiten het verslag gelaten. Maar voordat de mensen die dit verslag lezen, maar er niet bij waren, gaan denken dat we dat niet hoefden te doen: ECHT WEL!!!

Heb ik trouwens al gezegd dat we ook geregeld een wandelingetje gemaakt hebben en dat vooral Bas daar een grote liefhebber van is?

Nou, kijk maar, dit is ook vlak bij De Elegast. Mariska was ook gezellig even mee en Jeanine.



Bas wilde ook graag op de hoogte blijven van het nieuws en daarom heeft hij ook een paar keer een krant gekocht. En in Beek wilde hij graag weten hoe het standbeeld heette. Nou, dat is Het Wasvrouwkje!. Kijk, ze is druk aan het werk. Net als Bas, die altijd hielp met opruimen en koffiezetten.



En dan..... voor de laatste keer een gezellige avond. Morgen naar huis.....



Donderdag 5 augustus

Weer naar huis!

Jantien, Jarno en Bas werden door hun familie uit Ubbergen opgehaald. Tot ziens!

Steven werd door dezelfde collega Hans in Veenendaal opgepikt. Tot ziens!

En voor Willy en Mariska stonden er in Arnhem mensen te wachten! Tot ziens!

Weet je nog dat ik maandag zei dat we geen tijd hadden om een foto te maken van ons etentje bij De Thornsche Molen? Dat was een grapje.

Kijk, hier is die foto. Staan we nog één keer fijn samen op. En bijna vergeten, bij Urias ook nog een groepsfoto.



We hopen dat jullie een mooie vakantie hebben gehad. Vast wel. En wie weet tot ziens.

Wij van de begeleiding vonden het in ieder geval fijn om een week met jullie op reis te zijn.

Hartstikke bedankt voor een prachtige week! Zeggen Jeanine, Gretha en Roelof.

